

Leden van de OV

Fanny Koppers – Voorzitter



Ik ben Fanny Koppers en heb samen met Ed Briene 3 heerlijke knullen. Stan groep 5, Hugo groep 3 en Ruben groep 1. Omdat de jongens sinds dit schooljaar alle drie op de basisschool zitten, is het voor mij juist nu de reden om me via de OV in te zetten bij het organiseren en tot stand brengen van heel veel leuke activiteiten. De afgelopen jaren heb ik als hulpouder en klasmoeder al regelmatig mijn steentje bij kunnen dragen maar vanaf nu ga ik dat dus wat groter aanpakken. Samen met de andere leden hoop ik dat wij voor u als ouders en voor de kinderen goed zichtbaar zijn. Spreek mij gerust aan als iets niet duidelijk is.

Yvette van der Wel – Penningmeester



Hallo, ik ben Yvette van der Wel, getrouwd met Peter van der Wel en de trotse moeder van Charlotte. Zij zit op de Tuinlanden. Ik vind het belangrijk dat er leuke activiteiten op school georganiseerd worden. Vaak was ik hierbij aanwezig als hulpouder. Om nu zelf een steentje te kunnen bijdragen aan de organisatie hiervan ben ik lid geworden van de OV. Deze enthousiaste groep ouders proberen samen met de school altijd weer een feestje te maken van de verschillende activiteiten, zoals carnaval, kerst, de parade en nog veel meer. Schiet me vooral aan op het schoolplein als je nog leuke ideeën hebt of als je wilt meehelpen bij de activiteiten.

Frédérique de Groot - Secretaris



Ik ben Frédérique de Groot, getrouwd met Martijn, en moeder van Gijs en Roos. Gijs zit in groep 5 op de Boomgaarden en Roos in groep 4. Ze gaan met veel plezier naar school en kijken altijd uit naar de 'feestjes' op en rondom school, zoals kerst, de sponsorloop, de avond-4-daagse en natuurlijk de Parade! Betrokkenheid bij school en de activiteiten daar om heen vind ik belangrijk en ook heel leuk. Daarom ben ik lid geworden van de OV en help ik nu mee om deze 'feestjes' te organiseren. Samen met een gezellige club enthousiaste ouders!

Annette Maassen



Hallo, Ik ben Annette Maassen, getrouwd met Rens Maassen en een gelukkige moeder van twee prachtkinderen Indy en Dion. Ze hebben het allebei erg naar hun zin op school en zitten in een leuke klas met veel vriendjes en vriendinnetjes. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij school en zit daarom al met veel plezier sinds 2009 bij de OV van De Twaalfruiter. We hebben een leuk team en iedereen zet zich met veel passie vrijwillig in om samen met school van elke activiteit een feestje te maken.

Astrid Evertzen



Mijn naam is Astrid Evertzen, mijn kinderen Hugo en Thom gaan met veel plezier naar school. Ik vind het dan ook erg leuk om veel betrokken te zijn bij wat zij allemaal beleven. Een leuke manier om de activiteiten op school van een andere kant mee te maken is het deelnemen aan de Oudervereniging. Ik zit dan ook met veel plezier in deze groep ouders om mijn bijdrage te leveren aan het tot stand komen van alle activiteiten die samen met school georganiseerd worden.

Jochem Krijnen



Ik ben Jochem Krijnen, 38 jaar jong en getrouwd met Wendy Krijnen. We zijn de trotse ouders van Julia Krijnen, zij zit in groep 3. Ik kom van oorsprong uit Vianen en ben daar geboren. Woon sinds 2006 in Vleuten, Vleuterweide. Na de hotelschool ben ik Management en Economie gaan studeren op de hoge school van Utrecht. Sinds 1999 ben ik actief op de arbeidsmarkt en al sinds die tijd in de rol van Sales in de ICT sector. Sinds de laatste 7 jaar werk ik als account manager voor Telindus Nederland BV, onderdeel van Belgacom (KPN van België). In mijn vrije tijd loop ik graag hard, koken is mijn passie en als mijn gezin.

Italie is mijn 2^e thuisland waar ik al sinds mijn geboorte kom om precies te zijn Riccione. Verder hou ik van vakantie en mijn familie. Voor de OV hoop ik mijn steentje bij te dragen als regelaar en doener want dat zijn sterke punten.

Sebas L'Ortye



Hallo ik ben Sebas L'Ortye vader van 3 kinderen waarvan er momenteel 2 op de Twaalfruiter locatie Boomgaarden zitten. Sinds vorig jaar zit ik in de OV omdat ik meer betrokken wil zijn bij de activiteiten van de school en mijn kinderen. Dit bevalt me zeer goed en vind het zeer leuk om te doen.

Rilana Kreft



Ik ben Rilana, getrouwd met Pim en samen met onze dochter Elin zijn wij familie Kreft. We wonen sinds 2006 in Vleuterweide waar Elin met veel plezier naar de Boomgaarden gaat. Ik vind het erg leuk maar ook belangrijk om betrokken te zijn bij school en help daarom waar mogelijk in de klas van Elin.

Sinds juni 2015 heb ik me aangemeld bij de OV, wat de betrokkenheid pas echt vergroot. De parade was de eerste activiteit voor mij en vond het een super leuk evenement. Dit schooljaar ben ik ook klassenmoeder; dus nog meer leuke dingen waar ik aan mee mag helpen en bij mag zijn. Ik hoop dat door onze inzet als OV uw kind(eren) later terugkijken op een leuke schooltijd bij de Twaalfruiter.

Kjeld Vosjan



Mijn naam is Kjeld Vosjan, geboren in het mooie jaar 1976 in Winsum, boven Groningen. Getrouwd met Tessa en samen met dochter Myla (groep 8) en zoon Pèpe (groep 3) een gezellig gezin. Sinds 2012 ben ik als ZZP'er werkzaam in de wereld van (winkel)centrummanagement en de (financiering) van de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeenten. Een boeiend krachtenveld waarbij ik door ondernemersverenigingen en gemeente wordt ingehuurd om een bijdrage te leveren aan het functioneren van binnensteden, winkelcentra of bedrijventerreinen.

Altijd al betrokken geweest bij/met sport (korfbal, tennis, hardlopen, fietsen) en

nu via de oudervereniging ook bij school. Want voor je het weet, is ook periode zo voorbij.

die

Esther Schenkenberg



Ik ben Esther Schenkenberg, samenwonend met Stephan en trotse mama van Thieme (groep 4) en Noud (groep 2). Sinds 2012 wonen wij met zijn viertjes in Vleuterweide, op steenworp afstand van locatie De Tuinlanden. Ik werk drie dagen per week op een accountantskantoor in Nieuwegein, hou van sporten, lezen en reizen en lekker bezig zijn met de kinderen.

In 2013 startte onze oudste zoon op De Twaalfruiter en in 2015 ging ook de jongste naar school. Ze hebben het prima naar hun zin op school en zijn altijd enorm enthousiast over de "extraatjes" zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering en de Parade. Eerder was ik al hulpouder en klassenmoeder, maar nu heb ik mij aangesloten bij de OV. Ik wil zo graag bijdragen aan de organisatie van leuke

activiteiten, die het voor de kinderen toch nog net een beetje gezelliger maken op school!

Inke Benckhuijsen



Hallo allemaal! Ik ben Inke Benckhuijsen, getrouwd met Raymond van Breukelen en een trotse moeder van zoon Jipp & dochter Fleur. Ze gaan elke dag met veel plezier naar school. Ze hebben veel vriendjes en vriendinnetjes in hun klas, maar ook in andere klassen. Ik vind het erg leuk om te zien dat zij zich goed vermaken. Daar ligt een goede organisatie van school en van de OV aan ten grondslag. Zowel de kinderen als de ouders worden ieder jaar op diverse momenten direct en indirect betrokken bij de diverse evenementen. De organisatie hiervan vergt veel initiatieven en enthousiasme. Van dit gedreven en enthousiaste team wil ik graag deel uit maken, om samen van elke activiteit een feestje te maken.